

*Kära Vänner,*

*oktober 2023*

Hoppas Ni mår bra!

Själv är jag ganska övertygad om att vi är många just nu, som mer än något annat vill odla en tro på Mirakler och andra Kärleksmanifestationer...

Den senaste tiden har jag varit uppfylld av att skriva min *"mirakelberättelse"* till *Antologin Mirakelkur för Själen – den Gula boken*. En bok som kommer ut i slutet på november.

Det är *Förlaget Siljans Måsar* som producerar en helt ny bokserie med chakrasystemets färger på omslaget. Tidigare utgivna är den röda för "rotchakrat", den orange för "sakralchakrat" och nu kommer den gula för "solarplexus". Vårt kraftcenter. Projektledare och inspiratörer är *Ylva Wegler* och förlagschef *Yvonne Frank Månsson* som med dessa böcker vill sprida *Framtidshopp och Livsglädje*.



Det har snart gått två år sedan jag lämnade mina uppdrag på Yogaroom. Men... först efter ett ambitiöst försök till en "skrivkurs" på nätet, insåg mitt behov av vila. Jag var så in i märgen trött och stressad efter allt som hade hänt nära och långt borta. Har därför i perioder "vilat mig" som jag brukar kalla "i dödsskuggans dal". Inser alltmer värdet av att ibland pausa från det "vanliga" och bara vara. Som kan vara lätt att prata om, men svårt att praktisera.

Jag tycker om att skriva. Något oväntat hände mig i somras. Efter en inbjudan om att delta i den Gula Boken kom lusten att skriva tillbaks. Och min berättelse "I väntan på domedagen..." finns med i den här "Gula Boken", tillsammans med trettiofem andra "mirakelberättelser".

Och igår kom den färdiga "inlagan". Det blev känslostarkt! Vilket gäng! Vilka mirakelberättelser! Allt mellan himmel och jord. Även en kollega och vän från Yogaroom, Eva Sundén, är med i boken. Såå roligt!

Att delta i den här processen har varit så inspirerande och lärorikt. Men också utmanande. Tack vare professionellt stöd av ett härligt författarteam har allt, trots allt, gått över förväntan.

Boken kommer ut i slutet på november och detta vill jag så klart fira tillsammans med Dig, som genom åren funnits med på bland annat vår gemensamma "yogaresa".

Den här gången inkluderar jag även mina nära och kära.

**Se bifogad Inbjudan!**

*Varma hälsningar*

Margaretha

Mobil; 0732192988

[www.livsyoga.se](http://www.livsyoga.se)

[margfahl.westin@gmail.com](mailto:margfahl.westin@gmail.com)